

Wat moeten we zeggen tegen degenen die ons vermoorden? Ik weet het niet.

Het eerste wat we willen zeggen is: “Hartelijk, hartelijk, hartelijk dank!” En jullie zullen ons niet geloven als we ‘dank je wel’ zeggen. Weet je waarom we jullie bedanken? Je kunt het misschien niet begrijpen, maar geloof ons alsjeblieft.

Omdat jullie ervoor zorgen dat wij dezelfde dood sterven als Christus. En dit is de grootste eer die we kunnen krijgen. Christus werd gekruisigd – en dat is ons geloof. Hij stierf en werd geslacht – en dat is ons geloof. Jullie schonken ons, en jullie schonken het hen om te sterven.

We danken jullie omdat jullie de reis voor ons korter hebben gemaakt. Als iemand op weg is naar een bepaalde stad, kijkt hij steeds weer op z'n klok: “wanneer zal ik thuis komen? Zijn we er al?” Zie je het voor je als hij plotseling op een raket zit regelrecht naar z'n bestemming? Jullie verkorten de reis! Dank jullie wel voor het korter maken van de reis.

We danken jullie omdat jullie het ons schonken om te vervullen wat Christus tegen ons zei: “Ik zend jullie als lammeren onder de wolven.” (Lukas 10:3). Wij waren schapen; onze enige wapens: ons geloof en de kerk waarin we bidden. Ik draag geen wapen in mijn hand. We zijn zo dankbaar dat je ons geholpen hebt om deze woorden van Christus te vervullen toen Hij zei: “Ik zend jullie als lammeren onder de wolven.”

Dank jullie wel dat jullie ons hielpen ons doel te bereiken. Jullie helpen ons, zonder dat je het zelf weet. We moeten jullie bedanken, geloof me. En ik zal jullie vertellen waarom. Omdat er mensen zijn die we in hun huizen bezoeken en ze aanmoedigen om naar de kerk te komen. Soms één keer, twee, drie of vier keer. En nog komen ze niet. Wat jullie bereikt hebben – jullie brengen mensen naar de kerk die nooit komen. Geloof me – dit brengt de mensen naar de kerk die nooit komen. Mensen die diep in zonde leven en die na het bombardement op de St. Peter Kapel in de kathedraal, zeiden: “Mijn leven is niet zeker, misschien moet ik daar meer aandacht aan geven.” Jullie helpen ons. Al die bezoeken die wij doen – wat jullie doen is veel effectiever. Jullie vullen onze kerken!

Wat ik jullie wil vertellen, laten we open spreken, Normaal is de opkomst op the Eve of Monday Pascha erg laag. Waarom? De mensen zijn normaal zo moe na een lange Palm Zondag

liturgie en de Algemene Begrafenis, en dan komen ze niet naar the Eve of Monday diensten. Toen ik vanavond hier binnenkwam, zaten er mensen buiten op stoelen, er zaten mensen op het balkon. De kerk was vol. Er was geen leeg plekje over. Hartelijk dank daarvoor. We zijn zo dankbaar dat jullie ons helpen de kerken vol te krijgen. Als jullie dit doen, irriteer je de ziel van de persoon die daarvoor lui was. Je maakt z'n geweten wakker en de liefde van God in hem zet hem aan om in de kerk te komen. Zie je waarom wij jullie bedanken? We houden je niet voor de gek. Een priester die een microfoon vasthoudt kan niet tegen je liegen! Ik zeg tegen jullie: DANK JULLIE WEL. Dankjewel voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan, zonder dat je het door had.

Het tweede deel van de boodschap die wij aan jullie willen sturen is dat wij jullie lief hebben. En – o wat jammer – dit begrijpen jullie helemaal niet. Misschien geloof je ons niet als we jullie bedanken. Maar jullie lief hebben – dit zullen jullie helemaal niet kunnen begrijpen. Waarom je het niet zult begrijpen?

Omdat dit ook onderwijs is van onze Christus. Ik verlang ernaar met jullie te praten over Christus. En te vertellen hoe heerlijk Hij is. Kijk 's wat Christus zei: “Als jullie lief hebben die jullie liefhebben, krijg je geen vergoeding van mij.” Zelfs misdadigers en dieven houden van wie van hun houden. Elke bende houdt van z'n leden. Ook de drugsdealers houden allemaal van elkaar en zorgen voor elkaar. Toch? Maar ik wil je vertellen dat “als je houdt van degenen die van jou houden, welke verdienste geeft dat? Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief”. (Matteüs 5:43-47)

Wij christenen hebben geen vijanden. Wij hebben geen vijanden; anderen doen vijandig tegen ons. Een christen maakt geen vijanden, omdat God ons opgedragen heeft om zijn heel schepping lief te hebben. En daarom hebben we jullie lief, omdat dit het onderwijs is van onze God – dat ik je moet lief hebben – wat je mij ook aan doet. Ik heb jullie erg lief.

En ik wil nog één ding tegen jullie zeggen: we bidden voor jullie. Omdat Degene die ons geleerd heeft om onze vijanden lief te hebben ons ook heeft verteld: “zegen wie jou vervloekt... en BID voor degenen die jullie haten.” (Matteüs 5:44). Dus de opdracht die ik gekregen heb van mijn God, die vol van liefde

is, maakt het tot mijn plicht om voor jullie te bidden.

In één van de diocesen was een bisschop. In die regio is er iemand die elke week aan de microfoon vreselijke dingen zegt over christenen – onvoorstelbare dingen. De dienaren in die diocese horen deze man roepen en zijn erg van slag. We hebben die man niks aangedaan?! Hij heeft een eed gezworen om ons te vervloeken. Elke vrijdag komt hij op en vervloekt de christenen. De bisschop zit met zijn dienaren bij elkaar, en vraagt hen: “zijn jullie van slag door wat deze man zegt?” Zij antwoordden: “Natuurlijk! We zijn vreselijk van slag! Wat doet hij ons aan!” De bisschop wordt stil en zijn gezicht betreft en wordt verdrietig. De dienaren zeggen tegen hem: “Je hebt het recht om van slag te zijn door wat hij zegt, Hoogheid.” De bisschop antwoordt: “Ik ben niet van slag door hem, maar door jullie!” “Jullie zijn dienaren – toch? Wie van jullie bid elke dag voor die man? Want als hij de liefde van God zou proeven, en wist wie onze Heer is, zou hij nooit meer kunnen haten. Want God is liefde. Wie van jullie bid voor hem? Zullen zijn toch dienaren! Of ben je geen christenen? Zijn jullie dienaren die hier in de zondagschool onderwijs geven, en hebben jullie ondertussen het gebod van Christus overtreden om voor deze persoon te bidden?”

Wat vinden jullie? Zullen we met elkaar ons vandaag niet toewijden om voor hen te bidden? Bidden dat ze de God van de liefde leren kennen? Bid dat zij de liefde van God ervaren. Want als ze wisten dat God liefde is en zijn liefde hadden ervaren, zouden ze deze dingen niet kunnen doen. Nooit, nooit, nooit.

Ze zijn arm. En omdat ze in nood zijn, moeten we voor ze bidden. Als iemand God lief heeft, kent hij alleen maar liefde. We moeten voor ze bidden zodat ze 's nachts kunnen slapen. Iemand die zoveel haat in zich heeft, hoe kan hij goed slapen? Zie je het voor je? Wij worden afgeslacht en de Koning van de Vrede geeft ons vrede om te slapen. En degene die slacht, misschien kan hij de hele nacht niet slapen. Weet je waar dit gebeurt in de bijbel?

Met Daniël en de koning. Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid en hij blijft de hele nacht op om God te prijzen en te bidden voor de koning. En de koning is de hele nacht op, heen en weer strompelend, niet in staat om te slapen. Bid voor hen. Neem dat als een opdracht. Neem dat als een plicht. Neem dat als een toepassing van Christus' instructies. We moeten vandaag

ALLEMAAL bidden voor ze, dat God hun de ogen opent en hun harten opent voor zijn liefde. Want als ze Hem kenden, zouden ze dit NOOIT gedaan hebben.

Ik maak het niet te lang. God bemoedigt ons. Hij geeft ons het vermogen te begrijpen. God geeft ons VREUGDE, omdat Christus' belofte waar is. Hij zei: “Ik zal jullie weer zien en je hart zal blij zijn, en NIEMAND kan je vreugde van je afnemen” (Johannes 16:22). Ik schaam me dat ik aan het begin van de heilige Week moet zeggen dat de kerk zich verheugd, ook al lijd ze pijn. Ik weet niet wat uiteindelijk het aantal slachtoffers is. Ze zeiden 40-nog wat, en vele mensen in het ziekenhuis zullen ze nog volgen. Dit zijn allemaal kronen. Ze vierten samen met God. En zij zullen de Opstanding meemaken daarboven. En ze bidden voor ons. De rest komt op ons neer. O, jullie gelukkigen! En we kunnen niet wachten tot het onze beurt is.

Aan onze God alle eer voor nu en in eeuwigheid. Amen